



# Konflikter og misforståelser

Det er mandag morgen. Jonas har haft besøg af sin fætter hele weekenden. De har spillet Playstation, set film og er kommet sent i seng både fredag og lørdag. Jonas er derfor træt og orker ikke at snakke med Amina den morgen.

”Hvordan har din weekend været?” spørger Amina Jonas, da de mødes på stien på vej til skole. Jonas svarer ikke. Da Amina spørger igen, svarer Jonas med en lidt hård stemme, at han ikke gider at snakke. Amina bliver ked af det og tror, at Jonas er sur på hende.



Da de kommer over i skolen, fortæller Amina til Peter og Naja, at Jonas er blevet vildt sur på hende, uden at hun overhovedet har gjort ham noget som helst. Naja og Peter siger til Amina, at de synes, det er vildt strengt af Jonas, og at han da virkelig bare er en idiot.

Amina bliver enig med sig selv om, at hun ikke gider snakke med Jonas den dag, og at hun slet ikke gider følges med ham hjem. Da klassen har naturfag, spørger Jonas Amina, om hun har lyst til at være i gruppe med ham. Amina svarer ikke Jonas, men vender ham i stedet ryggen, og spørger Peter og Naja, om de vil være i gruppe med hende.

Jonas undrer sig over Aminas mærkelige adfærd og kan slet ikke forstå, hvorfor hun har været så sur på ham hele dagen.

Jonas går over til Mark og siger til ham, at Amina virkelig er for meget, og at hun ignorerer ham, uden at han overhovedet har gjort hende noget.

I slutningen af naturfagstimen skal alle grupperne fremlægge for hinanden og fortælle om det dyr, de har valgt at undersøge noget om. Da Aminas gruppe skal fremlægge for klassen, hvisker Mark til Jonas, at Amina virkelig er dårlig til at fremlægge. Jonas er stadig vred på Amina, og nikker, imens han hvisker: ”Ja, Amina er altid vildt nervøs, når hun fremlægger. Prøv at hør’ hendes stemme.” siger Jonas og fniser sammen med Mark. Amina hører, hvad Jonas hvisker. Hun får en klump i halsen og løber ud af klassen.



Da Lone efterfølgende snakker med klassen om, hvad det er, der er på spil, svarer Naja og Peter : ”Jonas var vildt streng over for Amina i morges. Han svarede hende slet ikke. ”

Mark afbryder: ”Nej... Det er Amina, der har ignoreret Jonas hele dagen. Hun svarede ikke engang på, om hun ville i gruppe med Jonas.”

Amina og Jonas kigger på hinanden. Det går op for Jonas, at Amina måske blev ked af det, da de fulgtes i skole, fordi han var træt og ikke orkede at snakke. Joans rækker hånden i vejret, og da Lone spørger ham, hvad han gerne vil sige, siger han til Amina, at han altså bare var træt, da de fulgtes i skole, og at det ikke havde noget med hende at gøre. Amina bliver helt glad og lettet over at finde ud af, at det hele bare var en misforståelse, som blev til en konflikt.



"Kan I huske, at vi før har talt om konfliktrappen?" spørger Lone.

"Første trin er, at man har en konflikt, som man selv kan løse. Andet trin er, hvis man får andre med i konflikten. Så bliver det værre."

"Som da jeg sagde til Naja og Peter, at Jonas bare havde ignoreret mig," siger Amina.

"Og da jeg sagde til Mark, at Amina var for meget og gav Mark ret i, at hun var en idiot?" Lone smiler og nikker.

"Det sidste skridt på konfliktrappen er der, hvor man slet ikke kan være sammen med den anden eller prøve at forstå den anden. Nu er vi sammen kommet ned ad konfliktrappen igen ved at prøve at forstå hinanden."

Lone roser Jonas og Amina for deres mod til at dele det med klassen. "Hvor langt op på trappen tror I så, I nåede?" spørger Lone. "Heldigvis kun til andet trin," svarer Jonas.



På vej hjem fra skole snakker Jonas og Amina om, at de næste gang de bliver kede af noget, skal spørge hinanden, om der er noget i vejen, i stedet for at snakke med alle mulige andre om det.

# Refleksion

## Spørgsmål til historien:

- Hvad tror I Amina tænker, da Jonas med en lidt hård stemme siger til hende, at han ikke gider snakke den morgen?
- Hvad tror I Amina har behov for, da hun fortæller Naja og Naja om, hvor dum Jonas har været på vej til skole?
- Hvilken følelse tror I Jonas har, da Amina ignorerer ham, og går over til Naja og Naja, da han spørger Amina, om de skal være sammen i gruppearbejde?
- Hvad kunne Jonas og Amina have gjort i stedet for at snakke med andre om deres oplevelse?

## Kender I til?

- Kender I til at blive ked af det eller sur over, at nogen enten ikke svarer eller siger noget på en hård måde? Kender I også til at tro, at det har noget med jer at gøre uden helt at vide det, hvis nogen eksempelvis siger nej til en legeaftale eller andet? Ligesom Amina troede, at det havde med hende at gøre, at Jonas ikke svarede, og hvor det i virkeligheden handlede om at han bare var træt.
- Hvad kunne I tænke jer at øve jer i i jeres klasse?

